

Alice Itterbeek 1901-1990

Alice Itterbeek, née Rels, voit le jour à Saint-Josse-ten-Noode en 1901. Mariée à Félicien Itterbeek, elle se fixe à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Albertyn, en 1926.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Alice Itterbeek va intégrer le célèbre réseau d'évasion « Comète » et le Service 22 de l'Armée Secrète. Elle héberge de nombreux pilotes alliés, le temps d'organiser leur retour en territoire libre. Une famille juive, connaissance de son fils Raymond, lui aussi résistant, lui devra également la vie sauve.

Arrêtée au mois de mai 1944, elle est condamnée à cinq ans de travaux forcés et déportée au camp de concentration de Ravensbrück, où 90.000 femmes et enfants sur 115.000 mourront de froid, de faim et de mauvais traitement.

Lors de l'approche des troupes soviétiques, elle est transférée au camp d'Orianenburg, puis contrainte par l'armée allemande à la tragique « Marche de la mort » durant 15 jours, à raison de 44 km par jour, jusqu'au moment où les troupes soviétiques la libéreront, elle, et ses compagnes d'infortune. Elle doit sa survie à une force de caractère hors du commun qui lui permit de ne jamais perdre espoir face à l'adversité.



Source :
archives familiales
Bron : familiearchief

Itterbeek



Raymond Itterbeek, fils d'Alice Itterbeek, également résistant, devant le monument dédié aux Dames de Ravensbrück. Parc Georges Henri, célébrations du 8 mai 2010

- © G.Vermoelen

Raymond Itterbeek, zoon van Alice Itterbeek en ook weerstander, voor het monument opgedragen aan de Dames van Ravensbrück. Georges Henripark, viering van 8 mei 2010 - © G.Vermoelen

Alice Itterbeek, geboren Rels, ziet het levenslicht in Sint-Joost-ten-Node in 1901. Ze trouwt met Félicien Itterbeek, en vestigt zich in 1926 in de Albertynlaan te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Alice Itterbeek lid van het beroemde ontsnappingsnetwerk « Comète » en Dienst 22 van het Geheime Leger. Ze verschafft onderdak aan talrijke geallieerde piloten, in afwachting van hun terugkeer naar onbezette gebied. Een Joods gezin, bekend van haar zoon Raymond die zelf ook verzetsstrijder is, wordt ook door haar gered.

Ze werd in mei 1944 opgepakt en veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid. Ze werd weggevoerd naar het concentratiekamp van Ravensbrück, waar 90.000 van de 115.000 vrouwen en kinderen omkwamen van honger, koude en mishandeling.

Toen het Sovjetleger naderde, werd ze naar Oranenburg overgebracht en vervolgens door het Duitse leger gedwongen tot de tragische dodenmars, en dit gedurende 15 dagen naar een rit van 44 km per dag, totdat de Sovjets haar en haar onfortuinlijke lotgenoten bevrijdden. Zij overleefde dankzij haar buitengewoon sterk karakter, waardoor ze nooit de moed verloor bij al haar ongeluk.

Diplôme offert par le Président des Etats-Unis d'Amérique à Madame Alice Itterbeek pour avoir sauvé des soldats alliés.

Oorkonde aangeboden door de President van de Verenigde Staten van Amerika aan mevrouw Alice Itterbeek voor het redden van geallieerde soldaten.

Source : archives familiales - Bron : familiearchief

The President
OF THE UNITED STATES OF AMERICA
has directed me to express to
ALICE ITTERBECK
the gratitude and appreciation of the
American people for gallant service
in assisting the escape of Allied
soldiers from the enemy

Dwight D. Eisenhower
DWIGHT D. EISENHOWER
General of the Army
Commanding General United States Forces European Theater



Plaine de jeux - parc Itterbeek

Speelplein - Itterbeekpark

La fresque « Mosaïx 2 », réalisée par de jeunes artistes en herbe de Koekelberg et de Woluwe-Saint-Lambert, remarquable fruit d'un travail en commun, est une initiative qui fut chapeautée par l'association Atout-Projet et inaugurée lors du week-end des 11 et 12 septembre 2010.

© ASBL Atout-Projet et services Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert et de Koekelberg

Voor haar verzetsactiviteiten werd ze onderscheiden met de Britse King's Medal of Courage, de Amerikaanse Medal of Freedom en de Medaille van het Huldecomité van de Joden van België. Ze ontving eveneens talrijke Belgische onderscheidingen, waaronder het Oorlogskruis 1940 met Palm en het Kruis van Politiek Gevangene.

Alice Itterbeek overleed op 16 januari 1990 en is begraven op het ereperk van de begraafplaats van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het speelplein in de Prekelindenlaan draagt haar naam, waardoor haar nagedachtenis verbonden werd met een plaats die gewijd is aan de jeugd. In 2008 werd daar ter ere van haar een gedenkplaat ingehuldigd.

Het fresco « Mosaïx 2 », gecreëerd door onervaren jonge kunstenaars uit Koekelberg en Sint-Lambrechts-Woluwe, het opmerkelijke resultaat van een samenwerking, is een initiatief dat werd geleid door de vereniging Atout-Projet. Het kunstwerk wordt ingehuldigd tijdens het weekend van 11 en 12 September 2010.

© vzw Atout-Projet en de dienst Jeugd van Sint-Lambrechts-Woluwe en Koekelberg